

Het lied van Olav Åsteson:

*"Wilt gij luisteren naar mijn lied
van een koen ruiterman?
Zijn naam is Olav Åsteson
Geslapen heeft hij, lang".*

Cileke Angenent

Zang volgens scholingsweg van V. Werbeck Svärdröm
&

Jorien van Tuinen

Weidleraltviool; Bleffertinstrumentarium; Lithofoon

brenge dit Noorse droomlied, gezongen op de oude
Noorse melodie en vertaald in het Nederlands.

*Het lied stamt uit de 13e eeuw en beschrijft
de inwijdingsweg die Olav Åsteson
door de sterrenwereld gaat tijdens de Twaalf Heilige Nachten.*



22-12-2024 in **Arnhem** om 15:30 Johanneskapel Brugstraat 5

03-01-2025 bij **Antwerpen** om 16:30 Johanneshoeve Hendrik-
Conciencelaan 107 te Morstel

04-01-2025 in **Rotterdam** om 16:00 Lumeystraat 35

entree: vrijwillige bijdrage