

Het lied van Olav Ásteson:

*“Wilt gij luisteren naar mijn lied
van een koen ruiterman?
Zijn naam is Olav Ásteson
Geslapen heeft hij, lang”.*

Cileke Angenent

(zang Werbeck-Svårdström)

&

Jorien van Tuinen

(Weidler-alt-víool/Bleffert instrumenten)

brenghen dit Noorse droomlied lied.
Gezongen op de oude
Noorse melodie en vertaald in het Nederlands.
Het lied stamt uit de 13e eeuw en beschrijft
de inwijdingsweg die Olav Ásteson door
de sterrenwereld gaat tijdens
de Twaalf Heilige Nachten.



Zeist 28-12-2023 Huize Valckenbosch van Tetslaan 2 1500 uur

Alkmaar 03-01-2024 Lukaskerk Oude Kanaaldijk 9 19:30 uur

Arnhem 04-01-2024 Johanniskapel Brugstraat 5 15:30 uur

Veldhoven 04-01-2024 Michaélkerk Dorpsstraat 122 19:30 uur

info@cilekeangenent.nl

